

Kilde 2: Kristian Krogshedes rejseberetning

Kilden er et uddrag af Kristian Krogshedes rejseberetning fra rejsen til Tyskland i oktober 1933 sammen med Niels Bukh.

Spørgsmål:

1. Hvordan beskriver kilden Niels Bukh?
2. Overvej om kilden har et kritisk beredskab over for tysk propaganda.

Efter Sønderjyllands genforening med Danmark, var der i begyndelsen af tyverne i nogle af de nordtyske byer en mærkbar modvilje imod at vi marcherede ind under dannebrog. Niels Bukh lod dem én gang for alle forstå, at vi omgående ville rejse hjem, hvis han mærkede mindste antydning af uvilje mod vort flag og vore sange. Nu var al smålighed af den art forsvundet. Da portene til den store Centralturnhalle åbnedes, så vi ind i en festligt belyst hal, der var pragtfuldt smykket i tyske og danske farver, mægtige dannebrogslag bredte sig over vægge og gavle og bød os velkommen på en måde som vi aldrig før havde oplevet i Tyskland. Midt på gulvet var der rejst en stor tribune omgivet af unge brunskjortede mænd med hagekorsbannere. Mens vi marcherede rundt og sang, var der stille som i en kirke, så snart den sidste strofe af sangen var døet hen og vi havde hilst med dannebrog, talte hr. Aps og udbragte et leve for den danske konge, hvorefter et stort orkester spillede "Kong Kristian", mens de ca. 3000 tilskuere stod hilsende med fremstrakt arm. Derefter talte Niels Bukh og udtalte sin beundring for Tysklands genrejsning. Atter rejste tilskuerne sig, orkestret faldt ind og den tusindtallige forsamling sang Tysklandsangen med gribende kraft.

Uddraget er fra Krogshede, Kristian (1980). Minder fra Ollerup og Gerlev – en bondedrengs livseventyr. s. 234.