

## Kilde 8: Brev fra Herluf Zahle

Kilden er et brev fra den danske gesandt i Berlin, Herluf Zahle, til udenrigsminister P. Munch på baggrund af De Konservatives absolutte topfigur Christmas Møllers offentlige modstand mod de olympiske lege i Berlin 1936.

### Spørgsmål:

1. Udfør en kildekritisk analyse af kilde 8 og 9 med fokus på afsender, modtager og tendens.

*Hr. Udenrigsminister,*

Af pressemeddelelser og korrespondance med Admiral Carl Carstensen har jeg haft det bestemte indtryk at Danmarks deltagelse i de olympiske lege i Berlin 1936 var en afgjort sag. En tysk herre, som repræsenterer Islands deltagere i de olympiske lege, har også søgt mig i denne sag.

Jeg ser nu af meddelelser i pressen, at Folketingsmand Christmas Møller på en måde har udtalt sig imod Danmarks deltagelse i de olympiske lege i det kommende år hernede. Jeg forstår særdeles vel de betragtninger, som ligger bagved folketingsmandens udtalelser, som jeg, bortset fra min embedsstilling, ganske deler, men i min egenskab af gesandt i Berlin mener jeg dog på det bestemteste at måtte fraråde, at Danmark ikke på samme måde, som alle andre deltagende lande, giver møde ved det pågældende sportslige verdensstævne. Jeg er naturligvis klar på, at der er såre ringe chance for Danmark til at høste laurbær af nogen art her, men af politiske grunde ville jeg finde det særdeles uheldigt, om Danmark ene, eller omtrent ene, uden særlige grunde, som man er i stand til at gøre gældende, undlod at deltage. Det er mig bekendt, at den nuværende Rigskansler i ganske overordentlig høj grad beskæftiger sig med dette spørgsmål og nærer den varmeste interesse for legenes organisation og forløb, og det ville utvivlsomt også af Hr. Hitler blive betragtet som et uvenskabeligt skridt, hvis et sportsligt interesseret naboland som Danmark trådte tilbage fra den deltagelse, som man utvivlsomt har ventet.

Jeg har den ære at forblive med den mest udmærkede højagtelse.

Hr. Udenrigsministerens ærbødige.

sign. Herluf Zahle.

*Kilden er et brev af Herluf Zahle fra den 16. december 1935 til udenrigsminister Munch. Findes i udenrigsministeriets arkiver.*