

Kilde 3: Carl Holst: Olympiske tanker fra Beijing

Otte måneder før OL i Beijing 2008 skrev den daværende formand for Team Danmark følgende artikel.

Spørgsmål:

1. Hvordan beskriver Carl Holst den olympiske værtsby?
2. Hvordan forholder Carl Holst sig til sammenblandingen af sport og politik? Inddrag her analysebegreberne afsender, modtager, tendens og virkemidler.
3. Diskutér i relation til spørgsmål 2 udsagnet om at det ikke er: "atleternes opgave at forholde sig til politiske spørgsmål, og at atleterne gennem deres deltagelse i OL ikke blåstempler det kinesiske styre."

Sporten i centrum: Om otte måneder lyder startskuddet til de Olympiske Lege. Men allerede nu dominerer OL i Beijings gader. Den Olympiske landsby, som skal huse de mange atleter, står næsten færdig og er omgivet af de til dato mest imponerende olympiske anlæg. Alt tyder på, at kineserne den 08.08.08 leverer et arrangement, som vil være enestående.

Midt i oktober var jeg sammen med Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og sportschefer og landstrænere fra de olympiske forbund på besigtigelses- og planlægningstur til Beijing. I fællesskab drøftede vi den køreplan, som skal lede til danske medaljer. Optimismen blandt sportscheferne og landstrænere var og er fortsat stor, og det bliver helt sikkert spændende at se, om det lykkes for de danske atleter at indløse den ambitiøse målsætning om otte danske medaljer.

Det er ikke kun de olympiske arenaer, der er nye i Beijings gadebillede. De klassiske Houtonger – Beijings traditionelle etplanshuse – bliver revet ned og giver plads til gigantiske højhuse, som skal huse Kinas nye middelklasse og blomstrende finansverden.

Beijing emmer af udvikling, og for den enkelte kineser fremstår de Olympiske Lege som et symbol på den internationale verdens anerkendelse af Kina. Men under glansbilledet gemmer sig en benhård virkelighed, hvor krænkelser af menneskerettigheder, korrupsion og mange demokratiske rettigheder er en del af hverdagen for verdens største befolkning.

Når de danske atleter drager til Beijing for at kæmpe om medaljer, vil de blive modtaget af et smilende og stolt Kina, som formentlig vil afvikle nogle meget imponerende Olympiske Lege. De danske atleter vil i lighed med den øvrige verdens atleter endvidere blive brugt af det kommunistiske styre til at demonstrere styrets fortræffeligheder.

Lad os i den sammenhæng holde fast i, at det ikke er – og ikke bør være – atleternes opgave at forholde sig til politiske spørgsmål, og at atleterne gennem deres deltagelse i OL ikke blåstempler det kinesiske styre. Atleterne søger blot at opfylde deres livsdrømme og realisere fantastiske sportslige mål, som har krævet årevis af målrettet træning og afsavn.

Det er min grundlæggende holdning, at internationalt samkvem med Kina vil fremme den demokratiske udvikling i landet. Jeg har under studieturen også fået et klart indtryk af, at den hastigt voksende kinesiske middelklasse, og i særdeleshed den kinesiske ungdom, orienterer sig kraftigt imod den vestlige livsstil og vestlige værdier.

Med den boomende økonomiske udvikling i Kina, er der ingen tvivl om, at Kina vil placere sig som en helt central politisk og økonomisk magt i verdenssamfundet. Demokratiske reformer og politiske rettigheder til befolkningen vil derfor være betryggende for den fredelige sameksistens med verdenssamfundet.

Verdenssamfundets rolle i den sammenhæng er at insistere på accept og menneskerettigheder og accept af verdenssamfundets øvrige spilleregler samt naturligvis ved at bistå med inspiration. Men det vil være lodret forkert at gøre atleterne til gidsler i den sammenhæng, lad dem nu i ro og fred forfølge deres sportslige mål, og lad os se frem til nogle fantastiske oplevelser med dem, uden at de bliver gjort til sagesløse ofre for storpolitik.

Vi hjælper både det kinesiske folk og verdenssamfundet bedre ved at opretholde dialogen og øge samkvemmet med Kina frem for at bruge sporten til propagandistiske formål.

Kilden stammer fra Team Danmarks magasin "Puls" (2007, nr. 08, s. 43).